

Säljarens beskrivning:

För snart 10 år sedan upptäckte vi norra Öland och dess fantastiska omgivning. Här på Kesnäs har vi njutit av härliga somrar och firat både jul och påsk med familj och vänner. Alla årstider har sin charm. Men visst är det något alldeles speciellt med Ölands soliga somrar. Trehundraftio meter från vårt hus är vi ute på strandängarna eller de vidsträckta stränderna. Det är vinden som bestämmer dagens badplats. Långgrunda vikar med ljummet blått vatten som bjuder in till härliga bad. Med cykelns hjälp är det lätt att ta sig över till västra sidan med klippbad och solnedgång eller fler härliga stränder som uppe i Byrum med sina raukar. Det finns alltid något att göra och att upptäcka på Öland.

Närheten till Löttorp med ett rikt utbud av livsmedel, konditori, restauranger, Rosas charkuterier, systembolag mm är något som vi har satt stort värde på.

På promenadavstånd ligger gårdsbutiken med kravodlade grönsaker och ägg.

Är du intresserad av vandring, fågelskådning, flora och fauna erbjuder strandängarna ett rikt fågelliv och unika orkidéängar.

Vårt sommarparadis har vi skapat utifrån våra behov av ljus och rymd både inomhus och utomhus. Härliga trädäck i alla väderstreck. Frukost i öster och kvällssolen i väster. Tomten har en rik mångfald av blommor. Där våren bjuder på gullivor, vitsippor och orkidéer.

Sen blir det ett hav av prästkragar och längs med sydsidan doftande lavendel vilket fjärilarna och bin älskar (liksom vi)

Västra sidan av trädgården öppnar upp mot ett grönområde som är lugnt och behagligt att vila ögonen på. Här har vi haft många roliga Kubb-kvällar.

När hösten kommer är det härligt med långa promenader och sedan en god bok framför den värmande brasan i kaminen.

Nu är det dags för oss att gå vidare med nya äventyr ... på Öland.